

# Zeg mij hoe

tekst: Gerrit Hiddink

muziek: Ewout van Roon

Zang



't Is op die a-vond in no- vem- ber, meer dan zo- maar

12



aar- dig, dat ik van jou ge- niet. En hoop dat jij ————— het ook

17



in mij, ————— ooit nog eens ziet? De re- ac- ties jouw kaartjes, lief- de,

22



ma- ken van bin- ————— nen blij. Ge- luk op af- stand

26



en toch zo dicht- bij Zeg mij hoe wij ver- der gaan?! —————

33

**24**



Zo on- stui- mig aan be- gon- nen, maar jij had zo- veel vra- gen

61



Waar- op geen ant- woord kwam. 'k Zie je lij- den, ————— men- sen

65

mij- den. — vleu- gel- lam. Mach- te- loos- heid, fru- stra- tie ver- war- ring,

70

ma- ken mij hulp- — loos. Een eers- te aan- val

74

op te- der en broos. Zeg mij hoe wij ver- der

79

gaan?! — Een mens komt zich- zelf nog- al eens

86

te- gen, Er valt zo veel te le- ren. Waar je ook voor kiest, weet dan

91

dat jij, — hoe het ook zij, — nooit mijn lief- de ver- liest.

96

Zeg mij hoe wij ver- der gaan?! —

101

Zeg mij hoe wij ver- der gaan?! —