

Wanneer de aarde donker is

Ewout van Roon

Zang

Langzaam en vrij tempo

1 Wan- neerde aar- de don- ker is, en het don- ker stil- ler is, wan- neerde
7 stil- te koe- ler is, en de koel- te le- ger is,
11 wan- neerde
15 scha- duw van de maan, en de mij- ne sa- men gaan, wan- neerde
19 ster- ren ver- der staan, dan vormt mijn ziel een traan. —————
24
28 berusten
Wan- neer mijn
31 traan ver- stilt in rust en de rust de vre- de kust, wan- neerde
35 vre- de troost en sust, dan slaap ik en be- rust.