

**VIJFSPIEGEL**  
*Ewout van Roon*

Steeds roept jouw zoon de wereld om hulp.  
Steeds vecht ik voor terugkomst van jou.  
Als jij zijn vader, mijn man mag zijn,  
dan zullen wij gaan feesten met jou.

Als ooit de zon weer vol voor ons schijnt,  
dan zal ik nachten dansen met jou.  
Dan gaan we vrij en onder de maan,  
eindeloos tot de dageraad gloort.

Als ooit de zon weer vol voor ons schijnt,  
dan zal ik nachten dansen met jou.  
Dan gaan we vrijen onder de maan,  
eindeloos tot de hemel door zon kleurt.