

Los

Ewout van Roon

Nu heb ik rust, rust in mijn leven.
Nu ben ik vrij, vrij in mijn keus.
Geen eng verlangen, geen enge liefde.
Dus laat me mijn vrijheid en laat me los.

Vrij als een vogel die zwevend zijn weg vindt.
Vrij als een merel die zingt in de zon.

Dicht bij mezelf is mijn genot.
Los van een ander en los van de liefde,
van liefde die langzaam sterft.
Geen rode rozen en geen zoete woorden en
geen naakt beloven voor mij.

Vrij als een vogel die zwevend zijn weg vindt.
Vrij als een merel die zingt in de zon.

Soms wil ik meer, meer in mijn leven.
Soms wil ik vrij, vrij zijn van angst.
Geen oude spoken en geen oude sloten.
Dus geef me mijn vrijheid en maak me los.

Klein is geluk, liefde is kwetsbaar.
Kwetsbaar door jou, geef ik mezelf.
Los voor een ander en los voor de liefde,
voor liefde die langzaam groeit.
Geef rode rozen en laat ons toch proosten,
op nieuw avonturen van ons.

Vrij als een vogel die zwevend zijn weg vindt.
Vrij als een merel die zingt in de zon.